

Anılar

Şeref Hocayla meslek hayatımız Ege Üniversitesinde başlamış ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde devam etmiştir. Daha sonra Yaşar Üniversitesi'nde devam eden dostluğumuzu anlatacak birçok müşterek hatıramız bulunmaktadır. Bu anılar içinde özellikle Hoca'nın edebiyata merakının arttığı emeklilik dönemi anlatmaya değer sayılır. Hoca bilgisayar başına oturduğunda kısa sürede şiirler yazabilmektedir. Zaman zaman sataşma, uyarma, hicvetme amacıyla yazdıklarını bana da göndermekte ve cevap beklemekteydi. Bir gün e-postama aşağıdaki şiir düştü:

BAZUKADAN MEZE

Uçuyordu bir adam
Damların üzerinde,
Yükseliyordu,
Uçuyordu bir adam
Bulutların üzerinde,
Çilingir sofrası kurmuştu,
Balık ve rakı, meze
Uçuyordu bir adam,
O bir kıraldı,
Seçilmiş bir kıral,
Sarayı hayaldendi
Adam uçuyordu,
Bulutların üzerinde,
Çilingir sofrası kurmuş,
Balık rakı içiyordu,
Aşağıda füzeler uçuyordu,
Bir anne, bebesi ile birlikte
Cansız bedeniyle,

XL

Yıkıntılar arasında yatıyordu,
O adam bulutların üstünde,
Çilingir sofrasında,
Balıkla rakı içiyordu.
Mezesi füzendendi,
Bazuka çatallıyordu.
Sofrasında havyar yoktu,
Çünkü uçan adam havyar sevmiyordu.
Uçan adam balık rakı içiyordu,
Ve the İmam ceneze namazı kıldırılmaya yetişemiyordu.

Hocanın hem dünyevi hem ilahi adaleti eleştirdiği bu şiirine aynı mahiyette yanıt verecek bir çapım olmadığı için, sadece cevap vermiş olmak üzere, ona aşağıdaki metni gönderdim:

BEYAZ SAÇLARIM

Hiç aramadım ben,
Gençliğim ve çocukluk yıllarım.
Beni avutan para, şöhret değil,
Beyaz saçlarım.

Ş.Ertaş'tan yanıt:

Beyazların ana mal mı ki onunla avunursun,
Zamanını boş işlerle savurursun.
Bir daha siyahlaşmayacak saçlarındaki o ak,
Gel sen de bizimle bade iç eğlenmene bak.
Aksi takdirde bilirsin sengi mezar taşına,
Bu kulunca neler yazılacak.

A.N. Sözer'den yanıt:

BEYAZ

Bade içtim, sevdim güzel,
Türkü yaktım, çektim gazel.
Kara saçım beyaz doldu,
Ne söylesem, darb-ı mesel.
27.11.2012, Salı, 13.15. Yaşar Üniversitesi.

Ş. Ertay'tan yanıt:

Kara koçtan kurban olmaz,
Ak saçlıdan manken olmaz.
Olsa olsa prof olur,
Ama cüzdanın da para olmaz.
Ak saçlımın tansiyonu tavandır,
Diyabeti yedirmez içirmez hezandır.
Mezarcı elin oğuşturur bekler,
İmamın kayığı Dünyada son mekândır.
Atmış isen dostlarında bir kadeh,
İçmissen diyarı kafede sütlü çay
Yarenler meclisinde atmış isen bir kahkaha,
Bu senden geriye hoş bir kalandır,
Ak saçla öğünmek boş bir yalandır.
27.11.2012

Şeref Hoca, hem üretmeye hem de dostlarıyla birlikte olmaya, eğlenmeye yeterli zaman ayırabiliyor, beni dost meclisine yeteri kadar katılamam nedeniyle sık sık uyarmak gereği duyuyordu.

XLII

A. N. Sözer'den yanıt:

KADEH

Ben kestim de kara koçu, oldu bir kurban,
Ak saçımın manken oldum, görenler çıktı yoldan.
Kıdem geldi prof. oldum,
Hiç yoktan.
Tansiyon da diyabet de bizdedir,
Ol hakikat mezarcıya payedir.
Yüzme bilmez isen vahlar olsun birader,
İmamın kayığı dediğin,
Ceketimin yakasında pırayedir.
Kadehlerim dizi dizi kitaplar,
İçindeki rakı, votka, şaraplar.
Bana name yazıp yazıp durursun,
İbret diye okuyacak uşaklar.

Ş. Ertay'tan yanıt:

Kitapları kadeh gören arkadaş,
Çayı sütle içen arkadaş,
Gerçekler diyarına dön artık,
Rakıcılar haftasıdır demlen diye hatırlattık.
10.12.2012

A.N.Sözer'den yanıt:

SÜT

Adın ademin oğlu Şeref'dür,
Kahve-i Şerefte bade beleşdür,
Garip buldun ya Ali kulunu,

Çaya süt katdı diye,
Eleşdür, eleşdür, eleşdür.

Sevgili Şeref Hocam

Hayata bu sevimli bakış açışınızın devam etmesi dileklerle, size ve ailenize her daim sağlık ve esenlikler dilerim.

Kadim Dostunuz
Ali Nazım SÖZER