

HOCAMIZ Prof. Dr. İRFAN BAŞTUĞ

1977 yılının son aylarında yapılan asistanlık sınavında tanıdığım rahmetli Hocam Prof. Dr. İrfan BAŞTUĞ, 17 Temmuz 2004 tarihinde vefatına kadar saygıdeğer, azimli, disiplinli, açık sözlü, dürüst ve çalışkan kişiliğiyle bizlere örnek olmuştur. Fakültemiz Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nın değerli bir öğretim üyesi ve ilk kürsü Başkanımız Prof. Şükrü POSTACIOĞLU'ndan sonra yaş haddinden emekliye ayrıldığı 1997 yılına kadar Anabilim Dalı Başkanımız olan Hocamız Prof. Dr. İrfan BAŞTUĞ, daha çok ortaya çıkan otoriter görünümünün altında, aslında çok babacan, esprili, hassas ve sevecen bir kişiydi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumuş ve değerli hocalarımın önerisi üzerine Doktora çalışmalarımı da İstanbul Üniversitesi'nde sürdürmüş; bu nedenle, lisans ve lisansüstü eğitimim süresince kendisinden ders alma şansına kavuşmamış olmama rağmen, bizleri akademik ve bilimsel yönden yetiştirmek için sürekli çaba harcamış olan Hocamızı minnetle ve büyük bir saygıyla anıyorum.

Bir Fakülte'nin; İzmir'de bir Hukuk Fakültesi'nin kurulması aralarında Prof. Dr. İrfan BAŞTUĞ hocamızın da bulunduğu çok değerli öğretim üyelerinin; saygıdeğer hocalarımız Prof. Dr. Muhittin ALAM'ın, Prof. Şükrü POSTACIOĞLU'nun, Prof. Dr. Mahmut T. BİRSEL'in ve Prof. Dr. Bilge UMAR'ın üstün çabaları ve özverileri ile gerçekleşti. Bu çok değerli hocalarımızla çalışma şansına ve onuruna sahip olan asistanlar Şebnem BAŞOĞLU ve sonra atanan Dr. Şeref ERTAŞ, Ahmet ÇALIK ve ben. Mesai saatlerinin olağanın çok üzerinde olduğu, çalışma yaşamımızın neredeyse tüm yaşamımızı etkilediği ancak az sayıda akademik ve idari personelle bir fakültenin kurulmasını ve gelişmesini gerçekleştirmenin; adeta birlikte doğup büyümenin verdiği mutlulukla geçen unutulmaz günler. Fakültemiz, önce Ege Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulduğu için Bornova'daki Rektörlük Binası'nda yapılan toplantılar. Önce Alsancak'ta, şimdiki Rektörlük Binası'nda, sonra Karataş'ta, şimdiki İzmir Emniyet Müdürlüğü Polis Dinlenme Evi'nde, yine Alsancak'ta ve Buca'da...

İzmir Barosu üyesi olan Hocamız, bir öğretim üyesi olmasının yanısıra, hukuk uygulamasının da içinde olan biriydi. Bu nedenle, teorik bilgilerini uygulamada karşılaştığı olaylarda kullanarak geliştirmiş olan Hocamız, Türkiye'nin yetiştirdiği seçkin hukukçulardan biriydi ve Ticaret Hukuku alanındaki değerli katkılarıyla her zaman saygıyla anılacaktır. Öğretim üyeliği ile uygulama arasında

VIII

tercih yapmak durumunda kaldığında, öğretim üyeliğini tercih eden hocamız öğrencileri ve birlikte çalıştığı öğretim elemanları ve idari personel için takdir edilen ve saygı duyulan bir öğretim üyesi olmuştur. Öğretim üyesi olarak taşıdığı heyecanı çevresindekilere de yansıtmıştır.

Hocamızla beraber olduğumuz her an kendisinden birşeyler öğrendik. Hasta yatağında iken ziyaretine gittiğimizde bile bize yaşam dersleri vermeyi sürdürdü. Hukuk alanında ve yaşamı boyunca edindiği engin deneyimini, birlikte çalıştığı akademik ve idari personele, Fakülte'deki odasında ve zaman zaman da kısmi-zamanlı çalıştığı, hasta olduğu ve emekli olduğu dönemlerde olduğu gibi, onları yaşamına katarak, Alsancak'taki apartman dairesinde, Fevzipaşa Bulvarı, Azim Han'daki bürosunda ve hatta Boyalık, Çeşme'deki yazlık evinde aktarmaya çabaladı.

Hocamızdan, eğitimin, yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu, bilginin ve deneyimin paylaşıldığı zaman daha çok değerlendirileceğini, böylece topluma daha çok yararlı olabileceğimizi hiç aklımızdan çıkarmamız ve hatalarımızdan ders çıkartmamız gerektiğini öğrendik. Aynı zamanda bir eş ve baba olan hocamız, ailenin önemini, çalışmanın, eğitimin, paylaşmanın güzelliğini, akademik ve bilimsel değer yargılarını, saygıyı ve sevgiyi; yaşamı bizlere öğretti.

Biz öğretim elemanları, Hocamız bizi her çağırdığında yanında idik. Türkçeyi mükemmel kullanan biri olarak yaptığı; yeni bir ortak çalışmanın veya yeni bir şeyleri paylaşmanın habercisi olduğunu bildiğimiz çağrılarına uymak bizler için heyecan verici olmuştur. Hocamız bizlere nasıl istediği zaman ulaşabiliyor idi ise biz de aradığımızda O'nu karşımızda; bize doğru olanı göstermeye ve yardıma hazır bulurduk. Karşılaştığımız sorunları çözmemize yardımcı olacak en doğru görüşü Hocamızın vereceğine inanarak.

Hocamız, yaşama saygı duyarak yaşadı, sahip olduğu değerleri çevresindekilerle paylaştı, görevlerini ve bizleri hiçbir zaman ihmal etmedi; ciddiyetle, sabırla ve özenle yetiştirmemizi sağladı. Bizler de yaşadığımız sürece, yaşamımıza yön veren Hocamızı unutmayacak, her an saygıyla ve sevgiyle anacağız.

Editör

Prof. Dr. Huriye KUBİLAY

*Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi*